

100 jaar VV Papendrecht



Nieuwsbrief 23

Interview Niels van Heteren

Niels van Heteren is de drijvende kracht achter het jubileumboek. “Het lezen van de verslagen van de algemene ledenvergaderingen uit de jaren 40 kostte me drie volle dagen, ze waren handgeschreven. Hoe ik erin verzeild ben geraakt? Ik heb mezelf in 2016 aangemeld om het jubileumboek op te pakken. Ik was net afgestudeerd als historicus met als specialisatie de jaren 20 en 30 van de 20^e eeuw. Het paste dus precies. De eerste jaren heb ik alleen geïnventariseerd, wat er allemaal is. Vervolgens ben ik gaan schrijven, met mensen gaan praten en heb ik vooral veel gelezen. Ik heb alle jaarverslagen van de secretaris doorgenomen en alle verslagen van de ledenvergaderingen. Maar ook clubbladen, krantenknipsels en notulen van bestuursvergaderingen. In het begin deed ik het alleen op zondagen. Later kwamen er doordeweekse avonden bij. Op het laatst heb ik zelfs vrije dagen moeten opnemen om het af te kunnen ronden.”

Opbouw

“Het boek is opgebouwd uit hoofdstukken, die elk 10 jaar beslaan. We zijn uitgekomen op 172 pagina’s. Ik heb het niet helemaal alleen gedaan, dat was onmogelijk. Zo heeft Peter Michielse de basis gelegd voor de jaren 60, 70 en 80. Hij had al ervaring met de jubileumeditie van 1995. Jeroen Lasschuit heeft een bijdrage geleverd aan de jaren 90. Dit was perfect, want ik kon de stukken compleet maken met mijn toegang tot de historische bronnen. Het was als het ware ontbrekende puzzelstukjes in een puzzel leggen. Hierna heb ik de stukken in mijn eigen schrijfstijl herschreven.”

1 van 2

Historisch

“Het is een historisch boek. Ik heb vele citaten gebruikt uit clubbladen en krantenartikelen. Hierdoor spreekt het verleden. Het boek is eveneens leuk om te lezen voor mensen, die niets hebben met voetbal of VV Papendrecht. Het beschrijft de tijdgeest en wat er allemaal speelde rond de club en in Papendrecht. Denk alleen al aan de economische crisis in de jaren 30 (slechts 10% van de leden had nog een baan), de Tweede Wereldoorlog en de Watersnoodramp van 1953. In de jaren 60 ging op zondag de ene helft van Papendrecht naar de kerk en de andere helft naar het voetbalveld. 3000 mensen langs de lijn was geen uitzondering.”

Ontdekkingen

“Wat het bijzonderste is, wat ik ontdekt heb? Historisch gezien het feit dat een VV Papendrecht-lid in de Tweede Wereldoorlog is omgekomen door toedoen van de Duitsers. Dit staat bijna nergens beschreven, ook niet in de jubileumuitgave van 1945. Ik kwam het toevallig tegen in een verslag van de secretaris en ben dat gaan uitzoeken. Het was aan het eind van de oorlog, de tijd van de razzia’s voor de Arbeitseinsatz in Duitsland. Bij een identiteitscontrole op het Westeind raakte Adrianus van Oudenaarde in paniek en rende weg. Hij is vervolgens in zijn rug geschoten en overleefde dat niet. Het volledige verhaal staat in het boek. Voetbalgerelateerd was dat de ontdekking, dat Coen Moulijn na zijn actieve carrière bij Feyenoord nog zijn voetbalkunsten vertoond heeft op het Slobbengors als speler van Xerxes. Dit stond nergens vastgelegd in het clubarchief. Het kwam ter sprake tijdens een gesprek met een oud-lid. Papendrecht won overigens met 2-1. Maar niet alleen Moulijn stond tegenover Papendrecht. Ook de vier gebroeders Van der Gijp, Wim Jansen, Joop van Daele, Arie Haan, Jan en Wil van Beveren, Ruud Suurendonk, Jan Boskamp, Aad de Mos en nog vele andere, historische voetballers hebben tegen Papendrecht gespeeld.

100 jaar VV Papendrecht



Dan besef je even de plek, die VV Papendrecht in de voetbalhistorie heeft verworven.”

Nationaal team Tsjechoslowakije

“Een ander mooi verhaal waar ik achter kwam, was de trainingsstage op het Slobbengors van het nationaal elftal van Tsjechoslowakije. Dat was enkele maanden voor het EK van 1976, waarin de ploeg het grote Oranje met Crujff en Van Hanegem versloeg in de halve finale en West-Duitsland met penalty's in de finale. De Tsjechoslowaken oefenden zelfs nog tegen Zondag 1. In de vrieskou voor een kleine honderd mensen. Panenka liep daartussen, die wereldfaam verwierf met de beslissende elfmeter tijdens de strafschoppenserie. Zijn stift door het midden verraste de Duitse keeper Sepp Maier. De panenka was geboren. Maar het allermooiste was, dat ze later, na de felicitatie van het bestuur voor het behalen van de titel, spontaan aanboden nog een keer langs te komen. Zo gebeurde het, dat het team, nu als Europees kampioen, wederom op het Slobbengors een wedstrijd speelde tegen Zondag 1, nu voor 1000 toeschouwers.”



“Het heeft heel veel tijd en inspanning gekost, maar ik ben trots op het resultaat en nog trotser op de club. Als je het boek leest, zie je pas goed wat een roemruchte historie deze geweldige club heeft.” Met deze woorden sluit de enthousiast vertellende Niels af.

Het jubileumboek kost € 24,99 en is verkrijgbaar in de [webwinkel van VV Papendrecht >>](#)

Uiteraard kunt u in [onze webshop](#) nog steeds allerlei andere leuke Jubileumartikelen verkrijgen. Voor deze koude en natte dagen zijn er de Jubileumhandschoenen, -sjaal, -pet of -paraplu. Maar u kunt er ook terecht voor voetbalkleding en accessoires, onze speciale kerstrui, VV Papendrecht-hoody's, jassen, slippers, truien, polo's, T-shirts en nog veel meer. Neem gerust een kijkje.