

# 100 jaar VV Papendrecht



## Nieuwsbrief 9

### 100 jaar VV Papendrecht op Instagram

Nog minder dan 9 maanden en dan is voetbalvereniging Papendrecht een eeuw oud. Onder leiding van de Jubileumcommissie wordt door vele vrijwilligers hard gewerkt om deze mijlpaal niet ongemerkt voorbij te laten gaan. Hierover wordt regelmatig bericht op onze [website](#) en op onze [Facebook-pagina](#). Alles rondom ons aankomende 100-jarige jubileum is sinds enige tijd ook te bekijken op [Instagram](#). Volg ons en mis niks.

Wilt u meer weten over ons naderende Eeuwfeest of wilt u daaraan een bijdrage leveren? Stuur dan een e-mail naar: [jubileum@vvpapendrecht.nl](mailto:jubileum@vvpapendrecht.nl).



1 van 2

### Legendarische VV Papendrecht-tenues gezocht

De afgelopen 99 jaar waren onze clubkleuren vrijwel altijd rood en zwart, al veranderde de combinatie nogal eens. Op de bovenstaande foto van ongeveer 30 jaar geleden staat de toenmalige B-selectie van de zondagafdeling, die door sponsor Piet Moree (geheel links op de foto) van Perfect Machinery International van een compleet nieuwe uitrusting was voorzien. Piet Moree was overigens voormalig speler van de B-selectie. Vanwege ons 100-jarig bestaan op 1 augustus volgend jaar zijn we op zoek naar legendarische VV Papendrecht-tenues.

Hebt u een voormalig shirt en zou u dat aan ons ter beschikking willen stellen, laat dat ons dan weten. E-mail: [sponsor@vvpapendrecht.nl](mailto:sponsor@vvpapendrecht.nl).

# 100 jaar VV Papendrecht



## Clublied uit 1932

In verband met het naderende [100-jarig bestaan van VV Papendrecht](#) is de [Jubileumcommissie](#) druk bezig met het doorspitten van ons archief. In het Voetbalorgaan van onze club, 1<sup>e</sup> jaargang, nummer 4, 1 april 1932, staat op bladzijde 2 en 3 onderstaand clublied.

### Bladzijde 2

*Heft aan een lied een jubellied  
Voor onze P.V.V.'ers.  
Wie kent die stoere jongens niet,  
Die prachtig voetbal geven,  
Vol energie en immer fair  
Naar 't kampioenschap streven?*

*Zij geven zich vol jeugdig vuur,  
Eendrachtig is hun strijden.  
En deden vaak, als kampioen  
Ons voetbalhart verblijden.  
Zij spelen voetbal om het spel  
En mocht hun roem verzinken,  
Dan nóg zal over dorp en veld,  
Het jubellied weerklinken.*

### Bladzijde 3

*Zij spelen er het voetbalspel,  
Zooals het hoort te wezen.  
En worden om hun waardigheid  
Door iedereen geprezen.  
Zij weten steeds in fellen kamp  
Zich kranig te verweren,  
En door hun ijzersterke wil,  
Als winnaar triompheeren.*

*Sportief, spontaan, doch energiek  
Zal onze weg zich banen.  
Dan komt het eerste-klasse-schap  
Bij Papendrechts titanen.  
Wie kent die stoere jongens niet,  
Waarop wij vol vertrouwen,  
Door bitt'ren strijd, vol goeden moed,  
Een toekomst zullen bouwen??*

2 van 2

Hebt u weet van een clublied van recenter datum, laat het ons dan weten.



Ons eerste elftal in 1933.

Staand van links naar rechts: Hollander, Aart de Graaf, Jo van Genderen, Manus Vleut en Jaap Dekker. Zittend van links naar rechts: Jaap Visser, Jaap Dwarswaard, Ten Broere, Gerrit Dekker, Jan Veth en Hubers.