

100 jaar VV Papendrecht



Nieuwsbrief 7

Voetbalvereniging Papendrecht in 1920

Voetbalvereniging Papendrecht werd opgericht op 1 augustus 1920. Aanvankelijk werd gespeeld onder de naam P.V.V. Het eerste veld bevond zich op de plaats waar thans de muzikentent aan de Eilandstraat staat. Vroeger, in 1920 dus, heette dat stuk het 'Zand', tegenwoordig het 'Eiland' geheten. Aanvankelijk werd gevoetbald op de opgespoten zandvlakte van het toen nog onbebouwde Eiland. Het veld was één en al zand en na wat weken oefenen (op klompen, geld voor schoenen was er niet) kon de eerste wedstrijd gespeeld worden. Dortuna uit Dordrecht kwam op bezoek en werd nota bene met 5-0 verslagen. Uit die begintijd dateert onderstaande foto.



1 van 2

Ons allereerste voetbalelftal. Van links naar rechts:
Staan: Jan de Heer, Saan de Jong en Leendert Marico.
Midden: Lies Elemans, Janus Verweij en Wout van Hemert.
Voor: Teus Verheij, Kees Visser, Izak Schaap, Aad de Jonge en Maarten Lightermeet.

Agenda Eeuwfeest

De Jubileumcommissie werkt hard aan het feestprogramma rond ons Eeuwfeest. Op de voorpagina van onze website staan in het midden drie knoppen. De linker is genaamd 'Jubileum-Agenda'. Door daarop te klikken verschijnt de agenda van ons Eeuwfeest in beeld.

U kunt de [Jubileum-Agenda ook downloaden door hier te klikken >>](#)

100 jaar VV Papendrecht



Jubileumvlag bij hoofdingang

Bij de hoofdingang is een Jubileumvlag opgehangen aan een vlaggenstok. Tussen twee geel-zwarte vlaggen van hoofdsponsor [NOSUCH](#) wappert nu een prachtige Jubileumvlag.



2 van 2

Veilingitems voor Eeuwfeestdiner gezocht

In het kader van het naderende [100-jarig bestaan van VV Papendrecht](#) is de [Jubileumcommissie](#) bezig met de organisatie van een Eeuwfeestdiner voor ondernemers, dat zal plaatsvinden op donderdag 21 november. Doel is om geld bij elkaar te krijgen om de jubileumactiviteiten te financieren. Onderdeel van het diner is een veiling. De commissie is op zoek naar unieke veilingitems en is onder meer geïnteresseerd in mooie oude flessen drank, wellicht vergeten in de kelder. Mocht je nog een bijzondere fles hebben en wil je die ter beschikking stellen aan de vereniging, stuur dan een e-mail naar jubileum@vvpapendrecht.nl.

Andere veilingitems zijn uiteraard ook van harte welkom. Het hoeft niet altijd iets materieels te zijn. Het kan bijvoorbeeld ook een rondleiding of kijkje achter de schermen zijn op plaatsen, waar je normaal niet komt. Alles is welkom. Bij voorbaat dank voor uw medewerking.