

# 100 jaar VV Papendrecht



## Nieuwsbrief 3

### Voorproefje jubileumboek deel 1

Wellicht is het u ontgaan, wat steeds moeilijker wordt nu het jubileumlogo zo prominent aan het kleedkameergebouw hangt, maar volgend jaar bestaat onze voetbalvereniging 100 jaar. Op 1 augustus 2020 om precies te zijn. Uiteraard is hiervoor een [Jubileumcommissie](#) opgericht om tal van activiteiten te organiseren. Onder deze activiteiten valt ook het jubileumboek. Dit boek gaat Niels van Heteren schrijven in samenwerking met een aantal andere leden, die hem daarin gaan ondersteunen. Het komende jaar worden passages, anekdotes, citaten, foto's en verhalen gedeeld, zodat iedereen een voorproefje van het jubileumboek krijgt. Het eerste deel gaat over de oprichting van voetbalvereniging Papendrecht. Want wie weet hoe VV Papendrecht is opgericht?



1 van 2

Was het een stel rijke heren, die met gulle giften een voetbalvereniging aan het dorp schonken? Waren het arbeiders van een fabriek in Papendrecht, die besloten om een voetbalvereniging te beginnen? Waren het ouders die samenkwamen om hun jongens op een vereniging te stoppen, zodat zij van de straat bleven? Of waren het gewoon een stel gasten, die in een café onder het genot van een biertje met de pet rondgingen en zo een vereniging oprichtten, die bijna 100 jaar later nog steeds bestaat? Zie hieronder een passage van de toenmalige voorzitter, de heer Celles van den Heuvel, die een beschrijving geeft in het toenmalige voetbalorgaan van onze club in 1932, twaalf jaar na de oprichting.

“Omstreeks Augustus 1920 werd hier ter plaatse opgericht de V.V. Papendrecht. Het begin was bijzonder sensationeel. Op het zeer bekende hoekje bovenaan de Veerstoep, bij Café Wapperom werd op een Zaterdagavond onder heftige beweging en hilariteit door eenige nieuwbakken voetballiefhebbers besloten een Voetbalvereniging te stichten.”

# 100 jaar VV Papendrecht



“Maar ja, net als altijd, dat ging niet zo gemakkelijk, daar was geld voor nodig. Ras besloot men om een collecte te houden onder de personen, die daarbij aanwezig waren. De heer T. Verhey ging daarop met de pet in het rond. Alle aanwezigen waren bereid om de som van 50 cent af te staan. Maar één persoon was niet bereid om het verschuldigde bedrag te betalen, die kreeg als beloning een klap middenin zijn aangezicht. Met het geld dat werd opgehaald, moest een nieuwe bal gekocht worden. En reeds de Maandagavond daarop werd voor het eerst geoefend. Het bijzondere en het mooie was, dat allen op hun klompen daarbij aanwezig waren, een heel enkele had schoenen aan, met die mooie haakjes erbovenop (oude mode). De eerste oefening werd gehouden op het zand aan de Veerdam, thans beter bekend als het z.g. eiland. Alras bleek, dat hier ter plaatse veel liefhebberij bestond voor deze sport, bij veel spelers zoowel als bij publiek.”

“Spoedig had men een elftal bij elkaar en zou de eerste wedstrijd gespeeld worden. Deze eerste wedstrijd werd gespeeld tegen de Dordtsche Voetbalvereniging Dortuna. Deze wedstrijd werd gewonnen met 5-0, tevens werd daarbij verdiend de eerste medaille. Deze is nog te zien in de medaillekast van onze vereniging. Al spoedig waren zooveel spelers bij elkaar, dat er twee elftallen geformeerd konden worden en bleek tevens, dat een bal niet genoeg was. Mejuffrouw M. Verhey was bereid om een collecte te doen houden en aanstonds was de tweede nieuwe bal aanwezig, tenminste het geld ervoor. Na deze verschillende gebeurtenissen kreeg de vereniging meer vasteren vorm, en werd Voorzitter, B.de Jong Azn., Secretaris, en den Heer A. Verhey Penningmeester.

2 van 2



De eerste aanvoerder van het eerste elftal was de heer Iraar Schaap, die tenminste enig verstand van voetballen had. Maar aldus werd nog steeds maar gespeeld op onbenullige schoenen en klompen, een heel enkele had iets beter. In dien tijd maakten de klompenmakers bijzonder goede zaken, want de kappen dezer klompen vlogen herhaaldelijk door het luchtruim. Toen de vereniging eenige maanden bestond, werd voor het eerst een uitwedstrijd gespeeld. Daarbij zag men dan voor het eerst, dat Papendrecht gestoken was in de mooie kleeding van Zwarte Shirt en roode broek.”

Later meer!